

In de wederopbouw van de Ka'ba lees je over hoe Mohammed de stammen weer bij elkaar bracht. Het is niet echt een voorleestekst maar met een beetje creativiteit kun je er een mooi verhaal van maken voor de leerlingen.

Wederopbouw van de Ka'ba

Samen oplossen

Er is een gebeurtenis die ons laat zien dat hij niet alleen een goed hart en een hoge moraal had maar ook een levendige intelligentie bezat, die hij inzette voor het respect en de vrede tussen de mensen en de stammen. Na lang getalm en gedraai en de angst iets te doen wat verboden was, hadden de Quraysh eindelijk besloten de Ka'ba weer op te bouwen. Ze maakten de vier muren (waarvan de fundamenten nog van de eerste bouw van Abraham en Ismaël waren en die bewaard bleven) met de grond gelijk.

Ze bouwden het huis weer op tot ze de ruimte bereikten waarin de Zwarte Steen moest komen te liggen, in een van de hoeken van de Ka'ba. Er werd hevig gediscussieerd en er braken felle ruzies uit tussen de leden van de verschillende stammen over de vraag aan wie de eer ten deel moest vallen de Zwarte Steen op zijn plaats terug te leggen. Sommigen waren zelfs bereid de wapenen op te nemen, waardoor er, zoals toen gebruikelijk, met het zwaard zou worden uitgemaakt welke stam dit voorrecht zou krijgen. Een oude man stelde voor dit over te laten aan de eerste man die de heilige ruimte zou betreden: men kon zich in dit voorstel vinden.

Mohammed werd die eerste man, en de stamhoofden waren blij dat hij door het lot werd aangewezen om de strijd te beslechten. Hij hoorde hen aan en vroeg toen of ze hem een mantel wilden brengen: hij legde de steen erop en nodigde de hoofden van iedere stam uit een slip van de mantel te pakken en zo samen de Zwarte Steen op te tillen. Toen hij eenmaal op de gewenste hoogte was, legde hij eigenhandig de Zwarte Steen op de daartoe bestemde plaats, en zo was iedereen tevreden omdat niemand was overgeslagen.

Mohammeds intuïtieve en intelligente optreden had iedere stam in zijn trots en zijn waarde gelaten en toch een antwoord gevonden op de behoefte aan eenheid. Later, als hij Profeet is, zal deze speciale karaktertrek heel vaak tot uitdrukking komen in zijn vermogen om de eenheid van de eerste gemeenschap te bewaren ondanks de aanwezigheid van zeer sterke persoonlijkheden, met zeer tegengestelde temperamenten. Op zoek naar vrede zal hij steeds weer precies hetzelfde doen als in die moeilijke situatie tussen de stammen van Quraysh: het hart leren zich niet te laten meeslepen door gevoelens van trots en hooghartige redeneringen: de geest onderrichten in oplossingen die de gemoederen tot bedaren brengen en die mensen leren zich zachtaardig en wijs te beheersen. In de jaren voor de Openbaring had de Opvoerder van de Gazant hem deze bijzondere eigenschap toegekend, die wijsheid van het hart dat samenwerkt met een heldere geest en onder alle omstandigheden redelijk omgaat met zichzelf en met anderen.