

Krsna en de Hemelkoning

Op een dag zag Krsna dat de koeheders zich voorbereidden om een Vedis ch offer te brengen, en wel aan de hemelkoning Indra, die zorgt is voor de regen.

Echter, Krsna wilde dat de mensen hun offeractiviteiten aan Indra stopten.

“Beste vader,” vroeg Krsna “wat voor een groot offer wordt er hier gebracht? Kunt u mij dit uitleggen?”

Zijn vader, Nanda Maharaja, gaf geen antwoord, want hij dacht dat zijn zoon het offer nog niet kon begrijpen.

Maar Krsna drong toch aan om een antwoord van zijn vader.

Toen antwoordde zijn vader Nanda: “Lieve jongen, dit offer is min of meer gewoonte. Omdat wij als koeheders afhankelijk zijn van voldoende regen, en regen komt door de genade van de hemelkoning Indra.”

Hierop sprak Krsna: “Beste vader, volgens mij is het nergens voor nodig om een halfgod als Indra te aanbidden. Ieder persoon moet gewoon hard werken en zijn best doen, dan komt het resultaat vanzelf. Ik heb een veel beter idee, laten we een offer brengen aan onze heuvel Govardhana.”

De vader van Krsna aarzelde wel een beetje maar stemde uiteindelijk toch in. Daarop begonnen alle inwoners van Vrndavana de heuvel Govardhana te vereren, de spullen van het offer aan heer Indra werden hiervoor gebruikt.

Toen de hemelkoning Indra in de gaten kreeg dat het offer van de koeheders in Vrndavana door Krsna was stopgezet, werd hij kwaad. Als baas van de verschillende soorten wolken. Riep Indra de samvartaka-wolk bij zich.

Indra keurde de handelwijze van de inwoners van Vrndavana af met de woorden: “door niet naar mij te luisteren zullen de inwoners van Vrndavana moeilijkheden krijgen.” “Deze koeheders van Vrndavana hebben een loopje met me genomen op aanraden van dat spraakzame ventje dat naar de naam Krsna luistert. Hij is nog maar een kind.” Hierna gelastte hij de samvartaka-wolk naar Vrndavana te gaan om de hele boel te vernietigen.

Op bevel van de hemelkoning Indra verschenen er allemaal gevaarlijk wolken boven het dorpje Vrndavana en begonnen uit alle macht onophoudelijk water te lozen. Bliksem en donder waren er geen ogenblik uit de lucht. De toestand werd erg kritiek. Iedereen had het koud en nat.

Alle inwoners van Vrndavana begonnen nu tot Krsna te bidden. “Lieve Krsna,” baden ze “ je bent almachtig en je toegewijden welgezind. Neem ons alsjeblieft in bescherming tegen Indra’s woede.”

Om zijn toegewijden te beschermen raapte Krsna met één hand de heuvel Govardhana op, precies zoals een kind een paddenstoel van de grond pakt. “dierbare broeders, beste vader en moeder, dierbare inwoners van Vrndavana,” sprak Hij tot Zijn toegewijden, “jullie kunnen nu allemaal veilig hier onder de Govardhana heuvel komen, die Ik zojuist heb opgetild. Wees niet bang dat ik de heuvel zal laten vallen.” Na deze geruststellende woorden van heer Krsna begaven alle inwoners van

Vrndavana zich onder de grote heuvel en schenen hierdoor met hun have en goed in veiligheid te zijn.

De inwoners van Vrndavana verbleven er een hele week, zonder last te hebben van honger, dorst of andere ongemakken. Ze waren alleen maar verbluft dat Krsna de berg op de pink van zijn linkerhand in de lucht hield

Toen hij de buitengewonde mystieke macht van Krsna zag, was Indra, de hemelkoning, als door een bliksem getroffen en volkomen de kluts kwijt.

Onmiddellijk riep hij al zijn wolken toe hun activiteit te staken. Toen alle wolken het zwerk hadden verlaten en de zon weer neerscheen, ging de storm liggen.

Hierop sprak Krsna : “Beste koeherders, jullie kunnen naar huis gaan met je vrouw en kinderen en koeien en bezittingen, want het is voorbij. Het water is gezakt en de rivier is weer binnen zijn oevers.”

Alle mannen laadden hun spullen op wagens en trokken langzaam met hun koeien en verder toebehoren weg. Toen alles verdwenen was , zette Heer Krsna de heuvel Govardhana uiterst behoedzaam op precies dezelfde plek terug waar jij gestaan had. Naderhand kwamen alle inwoners van Vrndavana naar Krsna toe en omhelsden Hem in grote vervoering.

Na dit ganse gebeuren ging Krsna omringd door zijn dierbare vrienden en beesten, terug naar huis.

Toen Krsna door de heuvel Govardhana als paraplu op te heffen de inwoners van Vrndavana gered had van de boosheid van Indra, maakte Koning Indra van de hemelse planeet zijn opwachting. Indra, de hemelkoning, besefte dat hij zich jegens Krsna misdragen had.; daarom kwam hij stilletjes naar Hem toe.

Indra zei: “opgeblazen door mijn valse trots voelde ik mij beledigd toen je het offer aan mij stopzette.” “ik besef nu dat ik een grote fout begaan, ik heb heel veel spijt.”

Krsna zei: “ik heb dat offer aan jou gestopt om je een lesje te leren. Omdat valse trots niemand goed doet. Ik zie nu dat je weer nederig bent geworden en dat stemt me tevreden.”

Hierna ging Indra, de hemelkoning, weer terug naar zijn hemelrijk.

En Krsna ging weer naar huis, naar zijn vader, moeder, vrienden en alle inwoners van Vrndavana.