

# Malala Yousafzai

*het meisje dat weigerde zich bang te laten maken*

Het verhaal van Malala is een ongelooflijk, maar ook eng verhaal. Het begon met het uitspreken van een – in onze ogen – onschuldige mening: 'Ik vind dat meisjes overal op de wereld naar school moeten kunnen.' Dat was zo ongeveer wat de Pakistaanse Malala in 2009 onder een schuilnaam op de Engelse radio zei. Ze was toen 11 jaar. Dat er in haar land mensen waren die het daar niet mee eens waren, dat wist Malala natuurlijk wel. Vandaar ook die schuilnaam. Maar dat ze het zó met haar oneens waren dat ze haar dood wilden, dat heeft haar en de rest van de wereld verbijsterd.

Malala, voluit Malala Yousafzai, werd geboren in Pakistan, een land dat naast India ligt. Het grootste deel van de mensen is er arm en heeft amper op school gezeten.

Pakistan heeft een islamitische regering. Omdat niet iedereen dezelfde mening heeft over hoe het islamitisch geloof uitgelegd moet worden, is er geen vrede. Er is een groep met heel strenge ideeën over hoe een 'goede moslim' moet leven: de Taliban. Zij gebruiken geweld tegen mensen die er anders over denken. Soms nemen ze de macht in een streek of een stad gewoon over en leggen hun regels op. Dan weer worden ze verjaagd en is het even rustig. Binnen hún uitleg van de islam mogen vrouwen en meisjes bijna niks.

Malala vond het als klein meisje al fijn om naar school te gaan. Haar vader was hoofd van de school en had het beste voor met meisjes. Maar Malala zag dat meisjes niet veel mogelijkheden hadden als ze eenmaal groot waren. Dat had niet alleen met de Taliban te maken, maar ook met de cultuur. Het is gebruikelijk dat ze jong trouwen (soms als ze nog maar 13 of 14 jaar oud zijn), kinderen krijgen en voor alles in huis zorgen. Dan komt school er niet meer van. Sommige ouders sturen hun meisjes helemaal niet naar school. Waarom zouden ze? Ongeveer de helft van de Pakistaanse vrouwen kan daardoor niet lezen en schrijven.

Toen Malala 10 jaar was, nam de Taliban de macht over in haar stad. De Talibanstrijders liepen met geweren door de straten, maakten mensen bang en vermoordden mensen die niet luisterden. Ook Malala's vader liep gevaar omdat hij doorging met lesgeven aan meisjes terwijl de Taliban dat niet wilde.

Malala kon niet langer haar mond houden. Ze schreef onder andere op internet wat er in haar land gebeurde met vrouwen en meisjes en vertelde erover op de Engelse radio.

31

En toen gebeurde het. De Taliban werd zo razend op Malala om wat ze in het openbaar durfde te zeggen, dat ze besloten haar te vermoorden. Op een dag zat Malala in de schoolbus op weg naar huis. Ze was toen 15. Een man kwam de bus in en schoot op haar. Malala kreeg een kogel in haar hoofd.

Malala werd naar een ziekenhuis in Engeland gevlogen. De hele wereld leefde met haar en haar familie mee, want veel mensen hadden intussen over haar gehoord. Malala zweefde een tijd tussen leven en dood, maar wonder boven wonder overleefde ze de aanslag. Toen ze na een hele tijd weer op krachten was, besloot ze door te vechten voor de rechten van alle meisjes, ook in andere landen, nu vanuit haar nieuwe huis in Engeland. Ze liet zich niet bang maken!

Malala heeft veel belangrijke onderscheidingen gekregen voor haar inzet, waaronder de Nobelprijs voor de Vrede toen ze 17 jaar was en de Internationale Kindervredesprijs. Waar ter wereld ze ook komt, overal wordt ze met veel respect en bewondering ontvangen. Ze mocht de Verenigde Naties toespreken en heeft veel regeringsleiders ontmoet, zoals de voormalige Amerikaanse president Barack Obama. Ook is er een asteroïde (hemellichaam) naar haar genoemd.

Malala vindt het belangrijk dat iedereen weet dat zij moslima is. Zo wil ze laten zien dat haar vreedzame aanpak ook islamitisch is. 'Ik wil vanwege mijn geloof mensen redden,' zei ze in een interview. 'Maar zij willen vanwege hun geloof mensen doden.'

Janny van der Mden  
Heldinnen, vyftig  
vrouwen die weten  
wat ze willen.  
Ploegma 2018