

*Heb 't in mijn dromen
zelf gezien*

HET GROOT VERHALENBOEK
VAN HERMAN VAN VEEN

*met tekeningen van
Léon*

harlekyn uitgeverij

WESTBROEK 1993

Adam en Eva

Sommige mensen zeggen dat God de wereld heeft gemaakt. In zijn eentje. Moet wel een mannetjesputter geweest zijn, die God. Als je dat kan: de hele wereld maken! En dan zeggen die mensen ook nog, dat hij dat in een week gedaan heeft. Kun je je dat voorstellen? In één week de hele aarde. Al die dennenaalden, al die waterdruppels, al die zandkorrels, al die visgraatjes, en die ogen van de dieren. Dat lijkt me nog het allermoeilijkste: ogen maken, vooral die van koeien. Die zijn zo groot en stil, net vijvertjes die kijken. Ook allemaal in die ene zelfde week gemaakt.

Op de laatste dag van die week heeft hij een mens gemaakt en die mens zou op God lijken, als twee druppels water. Dus God ziet eruit als een mens.[?] Maar dan wel een wondermens als je zoveel kan. Adam noemde hij die mens. Adam betekent: Die bij de aarde hoort. Dus aan het eind van die week, toen de hele wereld af was, liet hij die mens los op aarde, in zijn blootje. Een mens helemaal alleen op de wereld, zonder straten, zonder teevee, zonder huizen, zonder auto's, helemaal in zijn uppie. Met alleen maar bomen, bergen en beesten om zich heen. Een man, zonder pappa, zonder mamma, en zonder broertjes, en zonder zusjes.

ADAM EN EVA

Waarom zou die God dat gedaan hebben? Waarom zou hij dat allemaal gemaakt hebben? Die wereld en die man? Ik snap het niet helemaal. Misschien heeft hij die wereld gemaakt zoals wij soms een tekening maken of een zandkasteel, zoals wij met Lego spelen. Misschien verveelde die God zich wel en had hij zin om wat te knutselen. Of misschien is het helemaal niet waar natuurlijk. Bestaat die God helemaal niet, hebben de mensen die dat zeggen dat allemaal bedacht. Zomaar, omdat ze dat leuk vonden om te bedenken.

Weet je wat die mensen ook zeggen: dat God op een gegeven moment een paradijs gaf, een paradijs aan die man. Weet je wat dat is, een paradijs? Een paradijs dat is helemaal perfect, dat is een soort droom, dat is iets dat we allemaal wel zouden willen. Dat is een stukje aarde waar alles helemaal oké is. Waar je water uit de rivier kunt drinken, waar appels nog appels zijn en peren aan de bomen groeien, waar tomaten en druiven als oorbellen aan steeltjes hangen, waar sinaasappels, noten, citroenen, komkommers, aardbeien overal om te smullen om je heen groeien. Doe je zo, heb je een tomaat. Doe je zo, een sinaasappel. Hoef je niet meer naar de zelfbediening want alles groeit om je heen. En voor dieren hoef je niet bang te zijn. Want ook die hebben eten genoeg, dus helemaal geen zin in zo'n taai mens.

En die God zei tegen Adam: 'Dit paradijs is voor jou om in te wonen. Maar je moet het goed bewaren.'
