

De mens en de aarde



Zo staat het in de Koran:

God zei tegen de engelen: 'Ik ga op aarde een plaatsvervanger aanstellen.'

Toen heeft God de mensen op aarde geplaatst, om in Zijn plaats te waken over Zijn schepping. Hij zei: 'De mensen moeten zorgen dat er een evenwicht blijft tussen de natuur en alle wezens die leven op de aarde. Dat is een mooie taak, maar ook een moeilijke taak.' De engelen hadden niet meteen vertrouwen in de mensen. Ze vroegen aan God: 'Waarom gaat U daar iemand aanstellen die verderf brengt en bloed vergiet?' Maar God bleef bij zijn beslissing en zei: 'Ik weet wat jullie niet weten.'

Gebaseerd op soera 2:30-31. Bron: *De Koran, Nederlandse vertaling door Fred Leemhuis (Uitgeverij Fibula/Unieboek, 2009).*

Beantwoord de volgende vragen (schrijf je antwoorden op de achterzijde):

1. Wat heeft God de mensen gegeven?
2. Wie denk je dat de plaatsvervanger is van God op aarde?
3. Waarvoor zijn de engelen bang?
4. Wat is de taak van de plaatsvervanger op aarde denk je?
5. Denk jij dat de mens goed kan waken over de natuur en het evenwicht in de natuur?
 - a. Waarom zou de mens dat wel goed kunnen?
 - b. Waarom zou de mens dat niet goed kunnen?
6. Wat doen de mensen om goed te waken over de natuur?
7. Wat doen ze niet goed?



Zo staat het in een van de kinderbijbels:

Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem konden lijken. Hij maakte ze met z'n tweeën, als man en vrouw. 'Want', zei God, 'zoals ik van ze houd, zo kunnen ze van elkaar houden, dan lijken ze op Mij.'

Toen stonden ze daar, de mensen, midden in het land. Zo keken om zich heen. God sprak tegen ze. Hij zei: 'Kijk eerst maar goed om je heen, want dit is allemaal van jullie. Zo heb ik het allemaal gemaakt. Pas toen alles klaar was, heb ik jullie gemaakt. Jullie mogen voor alles zorgen. Kijk, hier in de zee heb ik vissen gemaakt. En daar in de hemel vliegen de vogels. En al die beesten die hier rondlopen, die mogen jullie ook hebben om voor te zorgen.'

Uit: Woord voor woord - kinderbijbel, Karel Eykman (De Fontein, 2012).

Beantwoord de volgende vragen (schrijf je antwoorden op de achterzijde):

1. Denk je dat de mens in het christelijke verhaal dezelfde taak heeft als in het islamitische verhaal? Zo nee, wat is anders?
2. Wat denk je dat het verhaal zegt over hoe de mens met de aarde en de dieren moet omgaan? Wat vind je daarvan?