



Psalm 1

Sta stevig als een boom

Sta stevig als een boom
wees maar net, lieve kind
als een boompje in de wind

in de lente valt de regen
in de lente krijg je knoppen
in de lente ga je groeien
en daar moet je niet mee stoppen

met je wortels moet je zoeken
met je wortels moet je graven
door de harde droge aarde
moet je graven naar het goede
met je wortels moet je komen
tot de diepe waterstromen

doe je dat, lieve kind
sta je stevig in de wind

dan zul jij, mijn lieve boompje
in de zomer niet verdorren
in de zomer niet verschroeien
want met wortels tot het water
sta jij op je mooist te bloeien

want daarna, lieve kind
komt de herfst met harde wind
wilde storm- en regenvlagen
zullen door je takken jagen
wees niet bang, laat maar gaan
met jouw wortels blijf je staan!

in de winter mag je slapen
in de winter mag je dromen
in de winter mag je rusten
en opnieuw op krachten komen

komt de zachte lenteregen
dan kun jij er weer goed tegen
doe je dat, lieve kind
sta je stevig op je benen
als een boompje in de wind.

In: Gerrie Huijberts en
Anne Westerduin
Het Begon met Licht
Bybelverhalen voor
groot en klein