

Sweetie en Softie en de Ramadan

1 en 2, doen jullie met Sweetie en Softie mee?

3, 4, 5, 6, dit wordt een Ramadanles!

Softie vraagt: 'Ramadanles? Wat is dat, Ramadanles? Mijn vriendje in de klas heet Ramadan, gaan we de les over hem houden?'

'Nee slimpie, Ramadan is een bijzondere maand voor de moslims. Tijdens de Ramadan eten en drinken de moslims van zonsondergang tot zonsopgang, dus wanneer het buiten donker is. Wanneer het buiten licht is, eten en drinken ze niet,' Antwoordt Sweetie.

'Niiiiikksssssss?' Vraagt Softie?

'Nee, helemaal niks, dat is het bijzondere.' Antwoordt Sweetie.

Softie vraagt: 'Wat is er dan zo bijzonder aan de Ramadan?'

Sweetie antwoordt: 'Allah heeft het vasten in die maand aan de moslims gegeven om na te denken over hoe belangrijk voedsel, eten, drinken voor ons is. Allah heeft ons zo veel soorten, smaken, geuren en kleuren gegeven en daar willen we dankbaar voor zijn.'

'Oooooooh, door niet te eten en te drinken denken we meer na over alles wat Allah ons gegeven heeft, zoals aardbeien!' zegt Softie.

'En bananen!' zegt Sweetie.

'En peren!' zegt Softie.

VRAAG AAN DE LEERLINGEN: KUNNEN JULLIE ALLEMAAL EEN VOOR EEN EEN FRUITSOORT OPNOEMEN (WAT AL GENOEMD IS, TELT NIET MEE)

Fatima zit op de bank en hoort Sweetie en Softie praten. Ze zegt: 'Wat klinkt dat lekker en gezond, ik krijg er trek van! Maar vergeten jullie de groenten niet? Die zijn heel belangrijk: daar word je groot en sterk van! Bijvoorbeeld, spinazie!'

Sweetie zegt: 'Bloemkool!'

Softie zegt: 'Tomaten!'

VRAAG AAN DE LEERLINGEN: KUNNEN JULLIE ALLEMAAL ÉÉN VOOR ÉÉN EEN GROENTESOORT OPNOEMEN (WAT AL GENOEMD IS, TELT NIET MEE)

Sweetie vertelt: 'Dus door na te denken over alles wat we van Allah hebben gekregen, zeggen we dankjewel tegen Allah: Alhamdoelillaah! Ramadan is ook nadenken over mensen die minder hebben, die minder eten kunnen kopen.'

Softie zit met zijn hand onder zijn kin en denkt na en na. Sweetie vraagt: 'Waarom zeg je niks?' Softie zegt: 'Ik denk toch na? Met Ramadan moet je toch nadenken over alles wat Allah gegeven heeft en over mensen die minder hebben? Zo, ik heb nagedacht!'

Sweetie zegt: 'Sлимпie, alleen nadenken is toch niet genoeg? Wat hebben mensen die minder hebben daar nou aan? Wat kunnen we doen?'

OPDRACHT: WAT KUNNEN WE DOEN OM MENSEN DIE MINDER HEBBEN TE HELPEN? BEDENK IN TWEETALLEN EEN MANIER HOE JE KAN HELPEN EN SPEEL DAT NA IN EEN TONEELSTUKJE.

Softie: 'Ooooooh, dan nodigen we de buurman en zijn kinderen uit voor de iftar! Ze hebben het moeilijk en dan kunnen we samen de iftar eten.'

Sweetie zegt: 'Ja, leuk, gezellig! Dan kunnen we ook samen spelen op mijn nieuwe I-pad'