



## Valentijnsdag

**E**lk jaar op 14 februari is het Valentijnsdag: een spannende dag voor romantische zielen. De postbode stopt dan overal ter wereld miljoenen kaarten in miljoenen brievenbussen. Kaarten met rode harten, rode rozen, en rode lippen. Kaarten zonder afzender. Want met Valentijn stuur je aan je geheime liefde een anonieme liefdeskaart. Als je er een krijgt, is het spannend om te raden van wie. Amerikanen sturen elkaar met Valentijn ook bloemen en dozen bonbons; Japanners laten de postbode het liefst chocola bezorgen. In Nederland en in andere landen hebben veel restaurants een speciaal Valentijnsmenu. Bij kaarslicht kijken de gelieven elkaar diep in de ogen en eten van elkaars bord. Valentijnsdag is genoemd naar de heilige Valentijn. Hij was bisschop in Rome en het liep niet goed met hem af. Op 14 februari van het jaar 269 werd hij namelijk door de Romeinen onthoofd, vlak voordat hun lentefeest zou beginnen. De christenen uit die tijd vonden dat heidense lentefeest maar niks. Ze konden het niet afschaffen maar wel veranderen: ze maakten van het lentefeest een dag voor Valentijn. En zo werd de bisschop de beschermheilige van alle prille liefdes die in de lente ontluiken.

## Blauwe vergeet-mij-nietjes en rode rozen

**O**p 13 februari kocht Roos een kaart.  
Een kaart met een hart  
vol blauwe vergeet-mij-nietjes.

Met haar rode balpen  
en in haar mooiste handschrift  
schreef ze op de achterkant:  
Lieve Bob, ik hou van jou.  
Haar naam zette ze er niet bij.

Bob kreeg de kaart op 14 februari,  
op Valentijnsdag.  
Hij keek naar de voorkant  
en hij las op de achterkant:  
Lieve Bob, ik hou van jou.  
Er stond geen afzender bij.

Bob draaide de kaart om en om.  
Wie was die 'ik'?  
Het was een mooi handschrift.  
Wie schreef er zo mooi?  
Misschien Laura!  
Wie schreef er met een rode balpen?  
Anne! De kaart was vast van Anne!

Eigenlijk durfde Bob het niet  
maar hij deed het toch.  
Hij vroeg aan Anne:  
'Stuurde jij me deze kaart?'  
'Nee hoor, ik niet,' antwoordde Anne.  
Ze moest erom lachen. Het idee!

Zou de kaart dan toch van Laura zijn?  
Bob vroeg het ook aan haar:  
'Stuurde jij me deze kaart?'  
Laura zei niets. Ze bloosde.  
'Ik hou van vergeet-mij-nietjes,' zei Bob.

## Valentijnsdag

'Ik ook,' fluisterde Laura.  
'En van jou,' zei Bob.  
'Ik ook,' fluisterde Laura.

En dus dacht Bob dat de kaart  
met het hart vol blauwe vergeet-mij-nietjes  
en met in rode letters:

Lieve Bob, ik hou van jou,  
dat die kaart van Laura was.

En Roos?

Zij kreeg op Valentijnsdag ook een kaart.  
Een kaart met een hart vol rode roosjes  
en met in rode letters:

Lieve Roos, ik hou van jou.

Roos wist dat Bob hem niet had verstuurd.  
Bob had immers geen rode balpen.  
Maar Jason had er wel een...