

Thuis van ons samen (als startgedicht voor de bovenbouw?)

Voor de meeste kinderen in Nederland is een huis zo vanzelfsprekend, dat je er nauwelijks meer bij nadenkt hoe fijn en hoe bijzonder het is dat je een (t)huis hebt.

Zoveel mensen op drift, op de vlucht of op zoek naar een beter leven. Zoveel kinderen zonder thuis, kinderen die verlangen naar een thuis.

Fragment uit gedicht van Jana Beranová



Ik wens je een tafel
om brieven te schrijven
ik wens je een thuis
om blij hier te blijven
Ik wens je een theepot
een tas vol geheimen
een kachel en warmte
om nooit te verdwijnen
ik wens je een raam
om naar buiten te turen
ik wens je veel vrienden
en ook goede burens
ik wens je de zon
en ik wens je de maan
en dat je kunt kiezen
waar te gaan en te staan
ik wens je een boek
voor donkere dagen
en dat je nooit nooit meer
je lijf hoeft te wagen
Ik wens je een sleutel
Een hand in jouw hand
Een fiets en een bal
En veel liefs in dit land.

Nelleke Spiljard Illustratie van Carson Ellis uit Thuis

Het gebod 'Gij zult niet stelen' wordt door Karel Eykman in kinderbijbel Woord voor Woord uitgelegd als 'je mag niet voor jezelf inpikken wat van iedereen is'.

De aarde is ons gemeenschappelijk huis", zegt paus Franciscus in zijn encycliek 'Laudato Si/ Geloofd zij U'. Bij Laudato Si is een mooi filmpje gemaakt voor kinderen.

Helaas engelstalig, maar het is door elke leerkracht eenvoudig van commentaar te voorzien. <https://www.youtube.com/watch?v=KOgF2KgeI6k>