

Sterren en Wensen voor het nieuwe jaar

Er valt deze weken nogal wat post in de mailbox en in de brievenbus. Afbeeldingen vol met glimmende sterren. En met goede wensen: Gezegend kerstfeest, Gelukkig nieuwjaar, Vrede en alle goeds. Die sterren komen uit een kerstverhaal. Wijzen zagen in het Oosten een heel bijzondere ster. Ze gingen die ster achterna, omdat ze geloofden dat deze een speciale betekenis had. Dat er ergens een nieuwe koning geboren was. Ze verlangden ernaar dit kind te bezoeken. Ze vonden het kerstkind en brachten het hulde.

In een heldere winternacht zie je veel sterren. Het is een prachtig gezicht. Vincent van Gogh heeft het geschilderd. Sterren in de nacht. Als je een vallende ster ziet, mag je een wens doen.



Bekijk met elkaar het schilderij: Sterren in de Nacht van Vincent van Gogh

- Waar gaan je ogen het eerst naar toe? Vind je dat moeilijk. Doe je ogen maar eens dicht. Wat zie je nu nog van het schilderij?
- Vind je het mooi? Wat vind je er mooi aan?
- Hoe kun je zien dat het nacht is?
- Zie jij vallende sterren?

Heb je wel eens een vallende ster gezien?

Heb je toen een wens gedaan? Wat wenste je?

Is die wens uitgekomen?

Geloof je in vallende sterren?

Verbeeld je nu dat de sterren op het schilderij vallende sterren zijn.

Bedenk bij elke ster een wens voor het nieuwe jaar,

Bedenk ook voor wie die wens bestemd is.

Wensen komen nooit zomaar uit. Soms moet je de wens een handje helpen.

Hoe kan jij jouw wensen een handje helpen?

Verwerking:

Teken of schilder mooie sterrenkaarten met jullie (nieuwjaars) wensen

Bedenk ook aan wie je zo'n kaart wilt geven of sturen.

