



HOE DIEP

Er komt een dag dat ik besluit:  
geen schaamte om mijn kleren uit,  
jouw handen toelaat op mijn huid,  
al weet ik nog niet wie jij bent.

Voorlopig schaam ik mij nog door.  
Twee blote lijven vind ik goor,  
omdat ik nog bij niemand hoor  
die 't mijne al van buiten kent.

Hoe diep gaat liefde, is de vraag.  
Hoe ver voorbij de randen?  
Tot in mijn ingewanden?  
Tot hart en lymfeklieren?  
Tot botten, pezen, spieren?  
Hou jij ook van mijn nieren?  
Of gaat de liefde toch misschien  
alleen tot wat het oog kan zien?

Stel dat ik door een ongeval  
mijn lichaam niet meer voelen zal,  
aah jij dat lichaam dan nog wel?  
Of stopt de liefde bliksemsnel?

Hoe diep gaat liefde, is de vraag.  
Hoe ver voorbij de randen?  
Tot in mijn ingewanden?  
Tot hart en lymfeklieren?  
Tot botten, pezen, spieren?  
Hou jij ook van mijn nieren?  
Of gaat het om de schone schijn:  
dit vel dat ik probeer te zijn?

Stel dat ik door een ongeluk  
mijn been verlies en loop met kruk,  
kus jij die kruk dan of dat been?  
Of stopt de liefde dan meteen?