

Geluk

Ik kan rolstoelracen en hinkelen.

Ik kan een beetje braille, wat steno
en gebarentaal voor in de auto.

Dus als ik gebrekkig word
weet ik hoe het verder moet.
Ik hoef alvast geen medelijden.

Maar min of meer en op de tast
ben ik gezond, al verongelukken
dagelijks gedachten in mijn hoofd.

En och, al moet ik ooit een rolstoel
in of lopen met een kruk:
er is geen groter gebrek dan geluk.

