

De tijd van je leven

naar Prediker 1:1-15

Het wordt nu tijd dat ik jou dit vertel:
Elke minuut is gewonnen
die jij hebt gevonden.
Gebruik die dan goed
want de tijd gaat snel.
Neem voor alles de tijd
tijd vergooien is zonde.

Er is tijd die vergaat
en vlug is vergleden.
Tijden van haat
of een tijd voor vrede.
Een tijd van gaan
een tijd van komen.
Na de strijd om 't bestaan
een tijd van dromen.
Er is een tijd dat je wint
er is tijd te verliezen.
Een tijd die je bindt
een tijd dat je mag kiezen.
Een tijd lukt het niet
dan tijden met kansen.
Een tijd van verdriet
dan tijd om te dansen.
Tijden van sloop
dan tijd om te bouwen.
Tijden van hoop
na tijd om te rouwen.

Er zijn tijden in nood
maar ook tijden van geven.
De tijd van de dood
en de tijd van je leven.

Al die tijd
rest je niets anders dan
genieten van eten en drinken met
anderen.
Dat gunt ons God
en niets anders kan daar ook maar
iets aan veranderen.