

Als je het niet erg vindt om een tijdje op iets te wachten, kun je de tijd gebruiken om je voor te bereiden op je taak, straks. Dus: heb je tijd of heeft de tijd jou?

Soera Al-'Asr laat ons zien dat de tijd komt en gaat.

Nu jij

Kunnen we tijd 'grijpen'?

Wat is voor jou 'kostbare' tijd?
En wat is 'verloren' tijd?

Met al die 'grote mensen' om je heen, van wie je niets mag, is later misschien iets om je op te verheugen. Want later mag je dat allemaal wél!

De vraag 'Wat wil je later worden?' is meestal fijn om over te praten. Maar je bent ook al iets. Wat? Een mens!

Soms is het dus leuk om na te denken over later.
Zou ik later ... kunnen worden?

En zou ... later, ooit, ... kunnen worden?

We zullen het zien.

Later.



betekenis van 'bij', zoals in: 'stilstaan bij'. De soera zegt eigenlijk: nadenken over tijd is een vorm van aanbidding. Deze drie korte woorden: 'Wa'l-'asr', 'Bij de tijd!', vragen je om over de tijd na te denken. Om terug te kijken op je leven. Om na te denken over je leven, maar ook over alles wat er vanaf de eerste mens op aarde is gebeurd. Onze hele geschreven of ongeschreven mensengeschiedenis.

Of we het kunnen begrijpen of niet, of we ervan geleerd hebben of niet. Die geschiedenis is voorbij. En wat is het resultaat? Waar hebben we voor gewerkt? Waar hebben we voor geleefd? Dat is wat ieder mens zich afvraagt wanneer hij of zij over de tijd van zijn of haar leven nadenkt.

Voor moslims is 'Asr de tijd van het namiddaggebed. Onze leeftijd maakt dat we tijd verschillend beleven. Voor veel kinderen is 'Asr het moment dat ze weten dat ze de school uit mogen rennen. Voor volwassenen is het meer het moment dat ze 'weten' of beseffen dat de dag voorbijgaat. Het is het moment in de namiddag dat de zon begint te zakken.

De tekst van deze korte, vaak gereciteerde soera is een gebed van troost. Het brengt in gedachten dat alle dingen en dus ook ons leven voorbijgaan, maar ook dat we dankbaar en geduldig moeten zijn. Het geheimzinnige van tijd is dat het zowel winst als verlies kan betekenen. Tijd gaat voorbij. Dus we hebben minder leven over. Maar het is winst als we onze tijd goed gebruiken. Als we onze tijd gebruiken om veel te leren. Dan is de tijd wel voorbijgegaan, maar we hebben er iets aan gehad! Soms denken we dat het allemaal voor niets is geweest. Zo lijkt het soms. Maar dan zegt de soera:

'Behalve zij die geloven.'

De korte soera geeft een mens hoop. Want geloven is hopen. Mensen die goed doen, die geloven in een toekomst en anderen helpen, mogen hopen. En dat doen we ook. We moeten nooit *Amal*, of hoop, kwijtraken. Hoop is het goede verwachten en dat gevoel moet je niet verliezen. De Koran zegt: 'En voor hem of haar die zich Allah bewust is, zal Hij een uitweg bieden. En Hij zal voor hem of haar doen wat nodig is, vanuit een onverwachte bron. En voor hem die op Allah vertrouwt, is Allah voldoende. Allah brengt tot stand wat Hij wil.'¹⁶⁹

Nu jij!

Wist je dat de aarde precies een jaar nodig heeft om rond de zon te draaien?

En dat de maan precies een maand nodig heeft om rond de aarde te draaien?

En dat de islamitische kalender met maanmaanden rekt?

Daarom begint de Ramadan elk jaar elf dagen eerder.

Hoe zagen de eerste klokken eruit?

Hoe zag je toen hoe laat het was?

Kan jij je voorstellen hoe dat was?

Nu jij!

Heb je tijd of heb je die niet?

Heb je de tijd of heeft de tijd jou?

Wat zijn we en wat hebben we?

Wat is de waarde van geloof zonder werk
en werk zonder geloof?

Wat bedoelt de soera met 'goed doen in waarheid'?

Je kunt goed doen en goed zijn, maar waarom?

Misschien moest het van je ouders?

Het goede zeg je, omdat het waar is.

Het goede doe je, omdat het juist is.

Dat bedoelt de soera.

Bij de tijd! De mens verliest zichzelf

Het woord 'Asr is het begrip 'tijd' in de zin van 'op de klok kijken'.
Maar bij 'Asr gaat het meer om voorbijgaande tijd,
zoals in 'De tijd vliegt' of 'Waar blijft de tijd?'

De vertaling van 'Wa'l-'asri'
in: 'Ik zweer bij de tijd',
heeft de betekenis van
'De tijd is mijn getuige!'

Dus: de tijd ziet wat ik doe.

Dit doet ook denken aan: 'Bij de tijd zijn'.
'Bij de tijd zijn' betekent 'klaar' of 'bijdehand zijn'.
Vooral jonge mensen willen dat graag.
Bij de tijd zijn betekent ook
dat je de tijd die je als 'leven' hebt gekregen
goed gebruikt. Soms gaan mensen pas doen
wat ze werkelijk willen doen als ze horen dat
ze nog maar kort te leven hebben. Terwijl we
niet weten hoeveel tijd we voor ons leven krijgen.

De profeet Mohammed heeft gezegd:

'De mens wordt misleid door twee zaken:
gezondheid en vrije tijd.'

Wat zou hij daarmee hebben bedoeld?

Het zijn twee dingen die ons blij maken.

We zijn Allah dankbaar dat we gezond zijn. En vrije tijd betekent
dat we kunnen doen wat we willen. Waar we zin in hebben. Maar
erbij stilstaan en nadenken wat gezondheid en vrije tijd betekenen,
is ook nodig. Vanwege een goede gezondheid en veel vrije tijd
denken we soms dat het altijd zo zal zijn. Dat ons niets kan
overkomen.

Die levenshouding kan maken dat we alleen nog aan
onzelf denken.

Tijd wordt ook als genezer of heler beschouwd.

We zeggen 'De tijd baart rozen', wat wil zeggen
dat de tijd alles weer in orde maakt, zoals in:
'De tijd heelt alle wonden'.

Nu jij!

Ben je wel eens heel verdrietig geweest?

Wat was er gebeurd?

Was het na een dag over?

Helpt tijd om iets heel ergs te vergeten?

Wanneer merk je dat de tijd snel of juist
langzaam gaat?

Hoe komt dat, denk je?

Wat doe jij in je vrije tijd?

Gaat je vrije tijd ook wel eens te snel voorbij?

Heb je er wel eens over nagedacht wat je echt wil
doen in je leven?

Maak een lijstje van de dingen die je echt wil gaan
doen in je leven en zet er boven:

'De tijd van mijn leven begint vandaag'.

