



Bij wie hoor jij?

Ik hoor bij m'n klas, ik kom elke dag binnen.
Daar zitten mijn vrienden en al mijn vriendinnen.
We leren en lachen en maken dictee.
We horen erbij, we doen allemaal mee.

Ik hoor bij mijn ouders, mijn broers en mijn zussen.
Soms maken we ruzie, maar toch, ondertussen...
Wij hebben een band en die is voor altijd.
Wij willen elkaar van ons leven niet kwijt.

Ik hoor bij mijn team, want wij voetballen samen.
Een heel toffe club met een lange lijst namen.
Een klap op je rug, een bemoedigend woord.
Heel vaak niet gewonnen, maar altijd gescoord.

Ik hoor bij muzikles, daar speel ik gitaar.
We spelen op woensdag een uur met elkaar.
Ik hoor bij zóvelen... sta niet in de kou.
En wat ik wil vragen... hoe zit dat met jou?