

JEZUS VOELT ZICH THUIS IN DE TEMPEL

‘Hoe ver is het nog?’ vraagt Jezus aan zijn moeder Maria en zijn vader Jozef.

‘We zijn er bijna,’ zegt Maria. Jezus kan niet wachten tot hij in de grote stad Jeruzalem is. Jezus is twaalf jaar en daarom mag hij nu mee op reis naar Jeruzalem. Helemaal vanuit Nazaret, waar hij woont. Het is feest, Paasfeest, en in Jeruzalem staat een schitterend gebouw, de tempel. Daarom gaan er zo veel mensen heen. Een hele stoet, vaders, moeders, kinderen, ooms, tantes, opa’s, oma’s, burens, vrienden en heel veel mensen die Jezus niet kent.

In de stad kijkt hij zijn ogen uit. Jeruzalem is veel groter dan Nazaret. Er komen mensen uit de hele wereld. Met andere kleren en andere talen. Ook op de markt is van alles te zien en te beleven. Voor het eerst ziet Jezus nu ook de tempel in Jeruzalem. Wat een enorm groot gebouw is dat! Hij dwaalt over het plein en loopt door de gangen. Wat hij daar allemaal ziet...

- Vraag de kinderen hun ogen dicht te doen en te bedenken wat Jezus ziet. Daarna mogen ze hun ogen opendoen en vertellen wat ze allemaal gezien hebben.

Dat er zoveel te zien had Jezus nooit gedacht. Hij gaat een zaal binnen. Daar zitten mensen zacht met elkaar te praten. Ze vertellen verhalen. Niet uit gewone boeken, maar uit oprolboeken. Het zijn bijzondere verhalen over God, over mensen, wonderen, engelen, lieve mensen, slechte mensen, over fijne dingen en lelijke dingen. Jezus gaat erbij zitten. Hij hoort een verhaal dat hij kent van school en blijft luisteren. Als het verhaal afgelopen is, begint iemand anders met een ander verhaal. Een verhaal over God en de mensen.

- Vraag hier aan de kinderen: kennen jullie ook zulke verhalen? Laat kinderen voorbeelden geven. Als dat wat moeilijk gaat kunt u voorbeelden geven in de trant van: weet je nog dat ik jullie laatst verteld heb over...

Jezus blijft muisstil zitten. Het lijkt wel of hij op school zit met zijn vriendjes. Als ook dit verhaal uit is, kan Jezus z’n mond niet meer houden. Hij vraagt aan de mensen: ‘Wilt u alstublieft nog een verhaal

vertellen? Over een koning? Of over iemand die heel dapper is?’ De mensen kijken wel een beetje verbaasd dat die vreemde jongen zomaar iets vraagt. Maar ze worden niet boos, ze zijn heel aardig. Ze beginnen weer te vertellen.

- Vraag aan de kinderen: weten jullie een mooi verhaal om aan Jezus te vertellen? Over een koning of een dappere held? Of een ander verhaal?

Dan moet Jezus weg om te eten. Maar elke dag komt hij terug, om met de mensen te praten en naar hen te luisteren. Hij durft na een tijdje ook zelf verhalen te vertellen. Het is net of hij thuis is, bij zijn vrienden. Na een week is het Paasfeest afgelopen. Jezus moet met zijn vader en moeder terug naar huis. Maria en Jozef reizen met een groep. Sommige kinderen zijn al vooruitgelopen.

‘Heb jij Jezus gezien?’ vraagt Maria aan Jozef.

‘Nee,’ zegt Jozef, ‘maar ik denk dat hij wel bij de andere kinderen zal zijn.’

Maar daar is hij niet. Nu worden Maria en Jozef ongerust.

‘We moeten teruggaan naar Jeruzalem, om hem te zoeken,’ zegt Maria. Ze beginnen te zoeken in het centrum. Daar kijken ze overal rond. Eindelijk komen ze in de gangen van de tempel. En ja hoor, daar zit Jezus bij de groep mensen. Hij praat alsof hij een groot mens is. Maria roept: ‘Jongen, we waren zo ongerust, begrijp je dat niet?’

‘Mama,’ zegt Jezus. ‘Ik voel me hier zo op mijn gemak. Ik dacht dat ik al thuis was.’

Maria begrijpt niet wat Jezus zegt: ‘Kom, we gaan naar huis, naar Nazaret.’

- Wijs op de lege stoel in de kring. Stel je voor dat Jezus daarop zit. Wat zegt hij tegen Maria? Wil je even doen alsof je Jezus bent? Ga dan maar op de stoel zitten en geef antwoord aan Maria. Laat verschillende kinderen in de rol van Jezus iets tegen Maria laten zeggen.

Jezus heeft eigenlijk geen zin om mee te gaan. Maar hij moet weer naar school. ‘Goed,’ zegt hij en hij loopt mee.

