

Jezus in de tempel

De twaalfjarige Jezus bezoekt de tempel en is daar gewoon op zijn gemak, vertelt het verhaal in het evangelie van Lucas 2, 41-52. Hoe kan dat?

Bedoeling

Door middel van geleide fantasie en de lege stoel-dramavorm bedenken en verwoorden de kinderen waarom Jezus de tempel zo'n fijne plek vond.

Wat je nodig hebt

- een stoel
- vouwblaadjes, scharen en lijm
- zand, steentjes, ansichtkaarten, lege doosjes, satéstokjes en allerlei knutselmateriaal waar kinderen 'souvenirs' van kunnen maken
- voor extra: matses

Opstap

Laat een paar kinderen hun lievelingsplekje in de klas aanwijzen. Wat is daar zo fijn aan? Ze kunnen ook vertellen over hun lievelingsplek thuis. Hoe ziet een lievelingsplek er uit? Zijn er andere mensen? Wie? Is het er warm, koud? Hoe ruikt het daar? Wie mag er komen? Weet iedereen waar die plek is of is het een geheim?

Kern

Lees het verhaal op het werkblad voor over de plek waar Jezus graag wilde zijn. Op de aangegeven plaatsen kunt u de kinderen actief in het verhaal betrekken.

Afsluiting

Vertel de kinderen dat Jezus graag in Jeruzalem en de tempel was en dat hij er nog vaak aan terug denkt. Vertel ook dat hij zo graag iets zou

willen hebben uit Jeruzalem, dat hij thuis kan neerzetten. Iets dat hem herinnert aan Jeruzalem. Laat de kinderen daarom een souvenir maken. Verken eerst met de kinderen het woord 'souvenir'. Denk aan vakantiefoto's, een tegeltje of een vaasje met een plaatje erop, een steentje of een zakje zand.

Laat de kinderen bijvoorbeeld een doosje maken voor Jezus (bijvoorbeeld van een vouwblaadje, gevouwen in zestien vierkantjes) of versier een doosje met zelfgemaakte afbeeldingen van Jeruzalem. Maak van een toiletrol een Jeruzalem-vaasje, teken een vakantiekiekje van Jezus of maak een mini-oprolboek (boekrolletje van bijvoorbeeld satéprikkers en papier).

De souvenirs kunnen goed van pas komen tijdens de paasviering.

Extra

Voor groep 3. Met Pesach (Pasen) vieren de joden de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit de slavernij. U kunt het verhaal van de onderdrukking in Egypte en de uittocht voorlezen uit *Om te beginnen*, p. 74-86, of de *Kijkbijbel*, p. 70-81. U kunt verder vertellen over de maaltijd die het volk van Israël, de joden, nog steeds houden om aan die bevrijding te denken. Laat een paar ingrediënten zien zoals matses, de platte broden (omdat er geen tijd was om het brood te laten rijzen) en zout water, dat herinnert aan de zoute tranen van verdriet.



Voor achtergrondinformatie: ga naar www.kwintessens.nl