



## Lessuggestie 1 – Groep 6 t/m 8

Driekoningen: over goede voornemens.

### Inleiding

Bespreek, als je dat nog niet eerder hebt gedaan, met de leerlingen of en hoe ze Oud & Nieuw (jaarwisseling) gevierd hebben. Mogelijke vragen:

- *Hoe heb jij Oud & Nieuw gevierd en hoe was dat? Met wie? Wat is er 'speciaal' aan Oud & Nieuw?*
- *Hebben jullie het ook over goede voornemens gehad? Wat zijn dat, goede voornemens?*
- *Heb jij ook een goed voornemen?*
- *Waarom zouden mensen goede voornemens hebben en waarom juist nu?*

Bespreek kort de goede voornemens van de leerlingen. Wat valt op? Gaan goede voornemens altijd over jezelf of kunnen ze ook van betekenis zijn voor anderen / voor de wereld?

### Kern

Vertel welke datum het vandaag is: 6 januari. *Is dit een bijzondere dag?*

(Driekoningen) *Is er iemand die het verhaal kent dat hoort bij Driekoningen?*

Laat de leerlingen samen het verhaal vertellen en vul aan waar nodig.

*NB: Het gaat niet om de details, maar de grote lijnen!*

Bekijk samen het filmpje over Driekoningen, van Schooltv (plm. 2 minuten):

<https://schooltv.nl/video/wie-waren-de-drie-koningen-6-januari-is-niet-alleen-de-dag-om-je-kerstboom-weg-te-doen/#q=driekoningen>

De geschenken die de koningen meenamen, hadden een speciale betekenis. Ze vertelden iets over wat ze het kindje toewensten en ze vertelden iets over hoe belangrijk Jezus was, voor alle mensen – arm en rijk, van alle culturen en volken, voor de hele wereld! Het gaat hier dus niet om de 'spullen' (materialen / materie), maar om de gedachte erachter. Denk samen eens na over de volgende vragen:

- *Heb jij wel eens een geschenk gegeven of gekregen waarvan de gedachte erachter (betekenis) misschien nog wel mooier was dan het cadeau zelf?*
- *Kan een goed voornemen ook een geschenk zijn? (aan je groep, aan je familie, aan...?)*
- *Wat maakt een voornemen tot een geschenk?*

### Afsluiting

De koningen gingen niet op pad om een cadeau te geven... maar omdat ze hoop hadden, een verlangen. In een goed voornemen zit altijd een verpakt...

- *Wat is jouw verlangen, hoop dit jaar?*
- *Hoe kan een goed voornemen daarbij helpen?*
- *Wat hoop jij te geven (aan de groep, aan je familie, of aan...) en wat hoop je te ontvangen dit jaar? (dus geen materiële dingen!)*



### **Alternatieve creatieve afsluiting**

Sluit af door middel van een korte knutselopdracht. In goede voornemens zit altijd een verlangen verpakt. Teken dit op een sterretje, knip deze uit en hang de ster op waar je hem elke dag kunt zien. Dat sterretje gaan ze de komende tijd volgen...