

Een naam als wens

Elke zaterdag mogen Desi en Dorien samen naar de markt om boodschappen te doen. Op het lijstje staan meestal kaas, aardappelen, groente. Ze kennen de kramen. Het is altijd gezellig op de markt. De meisjes komen er graag. Vandaag staat er iets bijzonders op het lijstje: Dennengroen en paars lint. Desi kijkt vragend naar Dorien? Waar vinden we dennengroen? Ze lopen de hele markt over en ontdekken het bij de bloemenkraam. En het paarse lint? Naast de lapjeskraam ontdekken ze een stalletje met knopen en lint. Ze vragen paars lint. "Paars, dat heb ik vandaag al veel verkocht. Maar ik gelukkig heb ik heel veel bij me", zegt de marktkoopman. Dorien en Desi kijken verbaast. "Ja, morgen begint de advent. Dan heb ik altijd extra veel paars lint bij me". Desi en Dorien hebben alle spullen van het lijstje gevonden. Ze gaan met een volle tas naar huis.

Die middag maken ze met het paarse lint en het dennengroen een adventskrans. Mam had plaatjes op internet gevonden. Het is nog best lastig om een mooie ronde krans te maken van het groen. En dan de kaarsen. Vier kaarsen moeten er op vastgezet. Elke zondag zal er een kaars extra aangestoken worden. Het duurt nog vier zondagen voor het kerstmis is. Gaan we vanmiddag ook al de kerstboom doen en een kerststalletje bouwen? Dat vindt mam nog echt te vroeg. We gaan eerst Sinterklaas vieren. En laat eerst de kaarsen op de Adventskrans hun werk maar doen". Dorien en Desi kijken vragend. Een adventskrans werkt toch niet? "Elke week een beetje meer licht, dat doet een Adventskrans", zegt mam. "Zullen we afspreken dat we de kerststal gaan maken als er drie kaarsjes branden"? "En de kerstboom dan, vraagt Desi". Gelukkig vindt mam dat die iets eerder mag, na Sinterklaas. "Maar de lichtjes doen we pas met kerstmis", zei ze erbij. Dat vinden Desi en Dorien dan weer jammer. Waarom moet het nog zo lang duren?



"Een groot feest als Kerstmis, daar mag je je best een tijdje op verheugen. Daarom maken we eerst de adventskrans. Dat is toch ook al heel gezellig. En dan doen we bij elke kaars de wens dat het een beetje lichter gaat worden. Zo leven we naar het grote feest toe. En dan met kerstmis, dan wordt het helemaal licht".
"Nou met kerstmis is het anders nog steeds vroeg donker 's avonds", zegt Dorien. Mama knikt. "Maar toch vieren we dat het licht zal worden"

Terwijl Desi en Dorien nog aan het prutsen zijn met de linten, vertelt mama een verhaal van Maria. Heel lang geleden woonde er in Nazareth een jonge vrouw, Maria. Het land werd toen geregeerd door een heel gemene koning. De meeste mensen waren arm, en nog veel meer mensen waren bang. Ook in het dorp waar Maria woonde. Op een dag gebeurde er iets bijzonders. Maria kreeg bezoek van een engel, Gabriel. Kun je het je voorstellen? Staat er zomaar een engel in je huis. Maria schrok zich natuurlijk een hoedje. Maar de engel zei: Dag Maria, voor mij hoef je niet bang te zijn, ik ben die gemene koning niet. Ik ben Gabriel, dat betekent 'vriend van God'. Ik mag je iets heel moois vertellen. Jij zult een kindje krijgen. Een bijzonder kindje. Noem hem maar Jezus. Want als hij groot is zal hij de mensen leren wat echte liefde en vrede is. Maria was natuurlijk toch wel geschrokken. Maar bang... nee, dat was ze niet meer. Haar kindje zou de mensen leren wat echte liefde en vrede is. Ja, dat had de engel gezegd. Die gemene koning kan beter inpakken.

Langzaam werd haar buik ronder. Het duurde nog wel even voordat het kindje geboren zou worden. En het zou ook nog lang duren voordat het kindje groot genoeg is om de mensen te leren wat liefde en vrede is. Ja, het leven was nog moeilijk, de mensen waren nog steeds arm en bang. Maar net als de vogels die in het donker alvast beginnen te fluiten voor de dag, geloofde ook Maria dat het licht zal worden.



Hoe het verder gaat met Maria, dat weten Desi en Dorien wel. Elk jaar met kerstmis wordt dat verhaal verteld. Hoe het kindje wordt geboren, in een stal in Betlehem. In net zo'n eenvoudig hutje als hun kerststal, die nu nog op zolder staat. Maar waarom hij Jezus moet gaan heten? Daar hadden ze nog nooit over nagedacht.

"Jezus betekent eigenlijk God redt", vertelt mama. Nou dat vinden Desi en Dorien wel een erg dure naam voor een kleine baby. Mama glimlacht. "Mama's en Papa's denken vaak wel goed na over een mooie naam voor het kindje dat ze verwachten. Veel mensen geven hun kindje een naam met een betekenis, als een mooie wens voor het leven. Jezus klinkt natuurlijk al wel makkelijker anders dan 'God redt'. Maar dat betekent het wel. Het is zoals de engel zei: Als hij groot is zal hij de mensen vertellen van liefde en vrede".

Mama pakt fotoboeken en zoekt naar het geboortekaartje van Desi en Dorien. "Wij zijn heel blij met de geboorte van onze prachtige meisjes Desiree en Dorothee" staat er in het kaartje. Desi en Dorien hebben het al vaker gezien. Maar nu vallen die namen pas op. "Vinden jullie dit dan geen dure namen voor twee van die schattige babytjes?" vraagt mam. Desi kijkt naar Dorien. "Maar we heten toch Desi en Dorien?"



Mam knikt. "Ook wij zochten namen met een betekenis. Toen jullie werden gedoopt hebben we die plechtige namen aan jullie gegeven. Desiree betekent 'Wens'. We hadden al zo lang gehoopt dat we een kindje zouden krijgen. Dus vonden we Desiree een heel mooie naam.

Maar wat een verassing. Er kwam niet één, maar er kwamen twee mooie meisjes... en toen hebben we jou Dorothee genoemd. Dat betekent 'geschenk van God'".

"Dus eigenlijk heten wij Wens en Cadeau", zegt Desi gevat. Mama grinnikt. "Nou jullie blijven ook gewoon Desi en Dorien hoor, maar kun je je voorstellen hoe blij we waren? Dat klinkt ook in jullie namen".

Dorien denkt nog even na. Eigenlijk best wel mooi, zegt ze. Een naam met een wens. Desiree, Dorothee, Jezus... Wensen we elkaar daarom met kerstmis altijd vrede? Mama knikt.

De adventskrans is klaar. Desi wil het eerste kaarsje aansteken. Nee, nee dat mag nog niet. Morgen is het pas de eerste zondag. Dorien Zucht. Soms zou je wensen dat moeders wat minder precies zijn. Mam ziet het wel. "Jij wenst zeker dat het nu al licht wordt", zegt mam. Dorien knikt. "Maar elke week een kaars extra aansteken en een wens doen, is dat niet veel leuker? Dan duurt het lekker lang".

Op zondag steken ze de eerste kaars aan. Het is gezellig, dat ene kleine lichtje

Als Desi en Dorien maandag op school komen, hangt er ook een mooie adventskrans in de hal. Alle kinderen staan in een kring, terwijl meester Rene de eerste kaars aansteekt. De hele school mag zingen.

We dromen van het licht dat komt
De eerste kaars gaat aan
We wensen we wensen
Geen oorlog en geen ruzie meer,
Maar vrede voor de mensen...

We dromen van het licht dat komt
De tweede kaars gaan aan
We wensen we wensen
Een glimlach en een fijn gevoel
Geluk voor alle mensen



We dromen van het licht dat komt
De derde kaars gaat aan
We wensen we wensen
Een wereld die vol liefde is
En vriendschap tussen mensen

We dromen van het licht dat komt
De vierde kaars gaat aan
We wensen we wensen
Een beetje troost een beetje hulp
En licht voor alle mensen

Een kind breng ons een nieuwe tijd
We kunnen verder gaan
Straks worden onze wensen waar
Wie weet misschien
- We zullen zien-
Wel in het nieuwe jaar.

Desi en Dorien zingen uit volle borst mee. Dat liedje snappen ze helemaal.

Voor het complete liedje met muzieknotatie:

<https://www.kinderliedjes.info/wensen-voor-een-nieuwe-tijd/>

gespreksvragen en suggesties

Tijdslijn maken:

- 1 december 1^e zondag van de advent
- 5 december Pakjesavond, 6 december Sint Nicolaas
- 8 december 2^e zondag, 15 december 3^e zondag
- ... december kerstviering met school
- 20 december begin kerstvakantie
- 21 december: kortste dag, zonnewende
- 25 – 26 december kerstfeest

Wensen en dromen van licht

In het liedje is er bij elke adventskaars een andere wens. Wensen in de Advent zijn niet zomaar wensen voor onszelf. Meestal zijn het wensen die ook bedoeld zijn voor andere mensen, voor de wereld, dat mensen goed kunnen leven en samenleven.

Voor wie zouden de kinderen iets wensen deze advent? Wat zouden de kinderen willen wensen?

Maak er mooie kerstkaarten van. Aan wie gaan we die sturen?

Is bidden ook wensen, op welke manier?

Laat de kinderen een verlanglijstje aan God schrijven? Wat vragen ze? Ga er met de kinderen over in gesprek. Voorkom dat het over goede of foute wensen aan God gaat. Het gaat meer om: hoe beleven kinderen het dat ze bij God een wens kunnen doen. Geloven ze dat deze uitkomt? Wat verwachten ze dan? En als je bv. Vrede wenst, moet God dat dan regelen, of kun je er zelf ook een handje bij helpen. Hoe?

Hieronder ingevoegd dromen, wensen bidden, een les uit Hemel en aarde jrg. 6.Middenbouw

Dromen, wensen, bidden...

M

Levensbeschouwelijk perspectief

Het uitspreken van een wens is een manier om de hoop op een betere wereld uit te drukken.

Bedoeling

De kinderen leren dat bidden een vorm van wensen is waarin je uitdrukt dat je de wereld een beetje mooier wilt maken.

Wat je nodig hebt

- voor ieder kind een kopie van het blad met lesmateriaal
- voor ieder kind een effen gekleurde lap van 30 x 30 cm
- stiften om mee te schrijven en een dik koord van enkele meters lang
- voor extra: een of meer bijbels en schildermateriaal

Opstap

Deel het blad met lesmateriaal uit en lees de gebeden met de kinderen. Vraag hen: welke wensen worden in de gebeden uitgesproken? Waarom zijn dit geen gewone wensen, maar gebeden? In een gebed vraag je God om je wens in vervulling te laten gaan. Aan God vraag je niet zomaar alles. Vraag je God bijvoorbeeld om een nieuwe fiets? Spreek met de kinderen over hun ideeën over wat je aan God kunt vragen en wat niet. Ook de manier waarop je God iets vraagt is belangrijk. Hoe zou je God kunnen vragen om een nieuwe fiets?

Kern

Vertel dat er in Tibet, een land in Azië, een eeuwenoude traditie bestaat. De mensen schrijven hun heilige spreuken en gebeden op gekleurde lappen en maken er vlaggen van. In de gebeden drukken ze hun wens uit voor vrede en harmonie voor alle mensen. De vlaggen wappe-

ren in de wind en brengen hun zegeningen naar alle hoeken van de wereld. De vlaggen hebben een prachtige symbolische betekenis en zijn ook mooi om te zien. Deel de lappen uit. De kinderen gaan hun eigen gebedsvlaggen maken. Ze schrijven eerst een gebed. Gebruik de volgende stappen.

1. Fantaseer hoe een betere wereld er uit zal zien.
 2. Kies één ding dat jij heel belangrijk vindt.
 3. Schrijf er drie woorden over onder elkaar.
 4. Maak met elk woord een zin.
 5. Bedenk een mooie beginzin en slotzin voor je gebed.
- Laat de kinderen hun gebeden met stift op de vlaggen schrijven. Bindt de vlaggen vervolgens aan één of meer lange koorden. Lees met elkaar de gedichten voor en hang de koorden daarna buiten in de wind op.

Afsluiting

Verwerk de wensen die de kinderen in hun gebed hebben uitgesproken tot concrete opdrachten. Laat de kinderen zich de vraag stellen: wat kan ik doen om mijn droom waar te maken? Formuleer vervolgens samen met de kinderen bij ieder gebed een opdracht die werkelijk uitvoerbaar is.

Extra

- Zoek het 'Onze Vader' (Mt.6, 9-13) op in een bijbel. Lees het gebed samen met de kinderen. Laat ze vervolgens de wensen opzoeken die ze in het tweede deel van dit gebed uitspreken. Welke opdracht voor henzelf staat er in het gebed?
- Laat de kinderen een schilderij maken van het land van hun dromen. Hoe ziet het er daar uit? Wat is er wel? Wat is er juist niet? Laat andere kinderen vertellen over de droom die de schilder heeft willen uitdrukken in zijn of haar schilderij.

Gebed tot mijn engel



Spaar me
bewaar me

Omarm me
verwarm me

Steek me aan
doe mij bestaan

Noem mijn naam

Jos van Hest

Geest van God
Vul mijn leven met liefde.

Geest van God
Vul mijn leven met blijdschap.

Geest van God
Maak mij gehoorzaam.

Geest van God
Maak mij vriendelijk.

Geest van God
Dat is wat ik wens.

Naar Galaten 5

Lieve God,
Elke morgen bid ik tot U
Als het licht begint te worden.

Ik wil U vragen mij te helpen
Goede dingen te doen.

Ik wil U vragen voor mij te zorgen
Zodat ik veilig ben.

Ik wil U vragen mij te zegenen
Maak mijn hart blij, Heer.

Naar Psalm 5

Dag God daar in uw hemelhuis
Kijkt u wel naar mij
Zag u me hard fietsen
En later op het schoolplein
Wachten in de rij.

Wilt u blijven kijken
Als ik slapen ga
Want soms woont hier een monster
Dat rent me achterna.

Gelukkig is dat monster
Heel erg bang voor u
Dus als u dadelijk hier blijft
Doe ik mijn ogen toe.

Bara van Pelt

M

25