

leren over levensvragen

Een nieuwe wereld

Voor	wie groep 6 t/m 8
Tijd	15 tot 30 minuten
Nodig	Je eigen denkkraft
Doel	Onderzoeken van de consequenties van onze wensen

Het verhaal

De maan schijnt helder in het jaar 1604 en geeft de wereld een witte glans. In een haven hier ver vandaan vormen de schaduwen grote zwarte vlekken in de haven, terwijl de schepen rustig op het kalme water liggen te wachten. Een van de schepen heeft iets merkwaardigs over zich. Er beweegt iets, een lichte deining van het water en dan ineens is het schip uit het zicht verdwenen. Zo maar midden in de nacht. De schaduwen op het schip zullen nooit meer terugkomen. Ze laten 100 legen bedden achter en familie en vrienden in shock. Ze zijn voor altijd vertrokken.

Er wordt een brief gevonden:

We verlaten Nederland en zijn op weg naar een nieuwe wereld. In die nieuwe wereld zorgen we ervoor dat al onze wensen in vervulling gaan. We gaan op zoek naar een eiland in de oceaan waar we onze wensen tot leven kunnen wekken. Het lukte niet meer om hier te blijven. Het leven hier voelt als een gevangenis. In het land van onze wensen zullen geen regels en wetten meer zijn en maken we alles beter.

Startvraag 1:

- *Hoe denk je dat het land van hun wensen eruit zal zien?*

De brief gaat nog verder:

Regels en wetten zorgen ervoor dat wij onze wensen niet kunnen leven. We kunnen de dingen die we écht willen niet doen in dit land. Hoe we nu met elkaar leven vinden we niet fijn. We hebben het gevoel dat we niet begrepen worden en dat we een soort slaven zijn. We geloven gewoon niet in macht en we houden er niet van de hele dag van alles te moeten.



leren over levensvragen

Op ons nieuwe land veranderen we alles. Er zal geen minister meer zijn, geen politie, geen ouders, geen leerkrachten, geen rechters, geen rechtbanken en straf bestaat niet. Niemand vertelt ons wat we wel en niet mogen wensen. We zijn vrij om te wensen en te doen wat we willen. Deze wereld wacht op ons. We kijken niet meer terug.

De brief eindigt met alle handtekeningen van de mensen aan boord en daarna heeft nooit meer iemand iets gehoord. Het eiland in de oceaan is nooit gevonden. Niemand weet of de wensen ooit uitgekomen zijn.

Startvraag 2:

- *Denk je dat de nieuwe plek die deze mensen gesticht hebben een betere wereld is dan die van ons?*

Vervolgvragen

- Hoe zou jouw ideale wereld eruitzien?
- Is een ideale wereld een wereld zonder regels?
- Gehoorzamen we aan afspraken, wetten en regels omdat het moet of omdat we dat willen?
- Is er ruimte voor wensen in een wereld vol regels?

